

Kennismaken met...

Als je kind naar school gaat komt er een hele nieuwe wereld bij, zowel voor je kind als voor jezelf. Een klas vol leeftijdgenoten, leerkrachten en - niet te vergeten - alle ouders. Maar er staat u en uw kind ook nog een heel team deskundigen ter beschikking. In de komende magazines leren we een aantal beter kennen.

De schoolmaatschappelijk werker

Op basisschool Het Carillon in Zwolle kunnen ouders en leerlingen hun zorgen delen met schoolmaatschappelijk werker Jantine Berentschot van De Kern Maatschappelijke Dienstverlening. Wekelijks besteedt ze hier vier uur aan. Niet alle basisscholen hebben iemand met deze functie 'in huis', waarom Het Carillon wel? Jantine: "Omdat wij de overtuiging hebben dat we meeverantwoordelijk zijn voor het welzijn van de kinderen. Dit wordt onder andere uitgewerkt in het structureel aanbieden van zorg door een schoolmaatschappelijk werker."

Preventief

Jantine ziet zichzelf als schakel tussen thuis en school. "Het algemeen maatschappelijk werk heeft als nadeel dat het vaak lang duurt voordat je geholpen wordt. Ook is de weg naar een schoolmaatschappelijk werker laagdrempeliger: ik ben een bekend gezicht op school. Meestal neem ik zelf het initiatief tot contact met het kind of de ouders." Over het algemeen loopt de aanvraag voor ondersteuning via de leerkracht of de Intern Begeleider (IB-er). De bekendheid met het werk van de schoolmaatschappelijk werker bij

leerkrachten is daarom volgens Jantine erg belangrijk. "Zij kunnen aan de ene kant een probleem sneller signaleren en aan de andere kant alert blijven als een kind voor ondersteuning is aangemeld." Jantine wordt er het liefst zo snel mogelijk ingeschakeld als er iets speelt. Het kan dan gaan om iets wat het kind betreft maar ook thuissituaties die een kind belemmeren of soms zelfs bedreigen. Denk aan pesten of problemen in verband met echtscheiding. Of klachten over buikpijn, slecht slapen of niet graag naar school gaan.

Vrijwillig

Ouders maken vrijwillig gebruik van de hulp van de schoolmaatschappelijk werker. Wel worden - met nadrukkelijke toestemming van de ouders - de lijnen naar school open gehouden. "Dat is de meerwaarde van deze constructie. Soms wordt er wel eens druk uitgeoefend op ouders om de hulp die geboden wordt te accepteren, want het belang van het kind staat voorop." "Dat het kind altijd het onderwerp van gesprek is, zorgt voor een open houding bij ouders. Het gaat immers om het welzijn van hun kind. Als hulpverlener is het zo belangrijk je te realiseren dat alle ouders het beste voor hun kind willen. Je houdt daarom altijd respect voor de ouders, hoe slecht het ook gaat."

Netwerk

Het werkgebied van de schoolmaatschappelijk werker omvat de hele leefwereld van een kind. Om zo effectief mogelijk ondersteuning te bieden vindt er regelmatig een overleg plaats tussen de schoolmaatschappelijk werker en de IB-er. Ook neemt Jantine deel aan het Buurtnetwerk Jeugdhulpverlening. Alle instanties die betrokken zijn bij zorg voor kinderen van 0-12 jaar binnen een wijk, maken deel uit van dit overleg. Zo kan de zorg optimaal op elkaar afgestemd worden.

Jantines tips

Jantine raadt ouders aan altijd de georganiseerde momenten te benutten. Tijdens bijvoorbeeld 10-minutengesprekjes kun je je zorgen uiten en hebben leerkrachten de mogelijkheid om eventueel een vervolgspraak te maken. Maar tussendoor overleg met de leerkracht op het moment dat er iets speelt is ook zinvol. Het delen van zorgen geeft al verlichting en de leerkracht krijgt de kans om er in zijn contact met het kind iets mee te doen. Als zorgen niet op korte termijn op te lossen zijn, is het goed met school af te spreken om regelmatig contact met elkaar te hebben en eventueel een plan op te stellen. Wacht dan niet tot het 10-minutengesprek!

Ook eens praten met een onafhankelijke deskundige?

08005010 kies 1 dan 3
voor ouders over onderwijs

Bel gratis!

Puzzel ZWEEDS KRUISWOORDRAADSEL

Even puzzelen voor een schattenboek

Plaats de gevraagde letters in het balkje voor de oplossing van deze puzzel. Stuur de oplossing vóór 30 december a.s. naar OUDERS & COO Magazine, Postbus 125, 3970 AC Driebergen. De winnaar krijgt bericht thuis.



© RUIJD GOSSE BAMBRUGGE 2008

De oplossing van de zomerpuzzel luidt: 'Een kind is meer dan een rapportcijfer'. Ik zie, ik zie... Een boek vol schatten gaat naar Albert Schrikkema in Losdorp.

Ik zie, ik zie... Een boek vol schatten

Een kleurrijk zoekboek met beeldraadsels voor de hele familie. Auteur Walter Wick maakt daarbij gebruik van het gegeven dat kinderen een opvallend goed oog hebben voor detail en volwassenen moeiteloos verslaan met memory. Op de mooie platen valt eindeloos veel te ontdekken. Maar wees als ouder niet verbaasd als uw kind de beeldraadsels veel eerder oplost dan u! (€ 12,95, ploegsma.nl).



Column



Astrid Mensink is getrouwd met Gerie en moeder van David (5), Teun en Welmoed (allebei 3). Ze woont in Velp en is de baas van Mensinks tekstfabriek. We volgen de belevenissen van haar gezin.

Ik hou van jou

'Ik hou van jou, met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Langs zon en maan tot aan het ochtendblauw'. Herman van Veen schalt door de kamer en ik jubel lekker mee. 'Als liefde zoveel jaar kan duren. Dan moet het echt wel liefde zijn.' De kinderen zijn de hele dag van de vloer. De tafel ligt vol cadeautjes. December is in aantocht en al maanden scharrelde ik vast wat schatten bij elkaar. Overal in huis zijn er inmiddels vanaf schouderhoogte geheime bergplaatsen. Ik maak de balans op: wat hebben we allemaal? Houden van en cadeautjes... die twee horen niet automatisch bij elkaar. Maar na het lezen van een artikel over 'de vijf talen van de liefde' (positieve woorden, samen zijn, cadeaus, dienen en lichamelijk contact) leef ik me lekker uit. December leent zich ervoor. Wij zijn thuis behoorlijk meertalig. Teun geniet van mooie klanken en vertelt ons ingewikkelde woorden in een taal die maar één keer uitgesproken kan worden. "Ik vind jullie zo lief. Ik vind jullie oeliebrzckstra. Vind je dat ook zo'n mooi woord?" Welmoed knuffelt ons plat en David dekt in alle vroegte de tafel. Ik hou van jou... Op school is dat natuurlijk ook een thema. En meer dan dat. Het is een uitgangspunt dat elke dag geleefd wordt. Tijdens een ouderavond illustreerde de directeur dat met het gedicht *Als je 't maar weet* van Marc de Bel: *Onze hersenen bestaan voor 80 procent uit water. Een mannetjeskat is een kater. In 1945 viel de eerste atoombom. Bananen zijn wel degelijk krom. De friezen noemen een meeuw een knau. En ik, ik hou van jou.*

Ik zal wel een softie zijn. Maar ik kreeg er een brok van in mijn keel. Dat heb ik wel vaker op school. Kan komen door de warmte en betrokkenheid van de leerkrachten die je al bij de voordeur tegemoet komen. Dat ligt niet helemaal aan mij. Er zijn er meer die dat zo ervaren. Ik hoorde ouders die alle scholen in het dorp hebben gezien voordat ze een keuze maakten. Ze spraken over De Arnhorst als 'een warm bad'. En als David op een vrijdag in tranen uit school komt, 'omdat ik pas maandag weer naar school kan en ik vind de juf zo lief'... Dan zegt dat toch ook veel. Tuurlijk. Je hebt overal wat. Op school en thuis. Herman van Veen zingt in hetzelfde lied over 'de vele kille uren. De domme fouten en de pijn.' Maar toch. Als 'ik hou van jou' nou gewoon elke dag het begin is. Dan hebben we weer veel geleerd dit jaar...

Astrid